

Spannend, soms hilarisch en onthutsend document

De auteur is tekstschrijver/journalist en bekend van enkele kinderboeken. Van 1971-1976 was hij discipel (een 'premie') van de aan luxe verslaafde goeroe Maharaj ji, de stichter van de naderhand in opspraak geraakte Divine Light Mission, goed voor tienduizenden volgelingen wereldwijd. Toen was deze goeroe de Volmaakte Meester, inmiddels is ook die meneer een gewone leraar geworden. Lammers was aanvankelijk 'Manager Divine Sales' bij de Nederlandse afdeling van de DLM en werd later op het Amerikaanse hoofdkwartier in Denver een organisatiebobo. Zijn herinneringen aan die tijd, vervat in een verhaal over een reis door Amerika, leveren een spannend, soms hilarisch en onthutsend document op: 'back in the seventies' en terug naar het gewone leven. Zijn verlichting blijkt dicht bij huis te vinden. "Een must voor bloemenkinderen, yogi's, macrobioten, blowers, slikkers, sadhoes, asceten", zegt de flaptekst en dat is niet onwaar.

Recensie NBD/Biblion door Peter den Haring.